

Effe Buurten in Ulvenhout

Lekker bakje koffie, een krantje en kleurrijke boekenkasten in de gerestaureerde Karkooi van het Pekhoeve complex in Ulvenhout.

Een ontmoetingspunt 'HET RUILBOEK' door vrijwilligers voor de bewoners in de omgeving! Sfeervolle ruimte, die echt uitnodigt om binnen te komen, in boekenkasten te snuffelen en een praatje te maken.

Een lange tafel waar je interessante mensen kunt tegen komen, of inspirerende gesprekken kunt hebben, of een antwoord op je vraag of gewoon effe buurten.

De Karkooi van de Pekhoeve, met Het Ruilboek en de BSO Boeffies en Bengeltjes als burens, is een KERNPUNT van de Ulvenhoutse gemeenschap. Maandag t/m vrijdag dagelijks van 10 - 16 uur open.

Een reden te meer om bij het Ruilboek een 'bakkie' te doen, krantje te lezen of met je kleinkinderen in de kinderboeken te snuffelen.

Een goed begin voor het nieuwe jaar 2022 met nieuwe ontmoetingen en vooral veel leesplezier. Je vindt er heel veel boeken, ook recente, alle geschonken door lezers. Halen en brengen van boeken op basis van vertrouwen, zonder registratie. Deze boekenverzameling, draaiende gehouden door vrijwilligers, vind je in Het RUILBOEK. Dorpstraat 90, Ulvenhout.

Kom effe buurten, je wordt er blijer en vrijer van in deze spannende en vaak stressvolle wereld.

*Groetjes,
de Ruilboek vrijwilligers*



Ma t/m Vrij geopend van 10 tot 16 uur
Dorpstraat 90, Ulvenhout
www.dorpswijzer.nl

